

## 10 dagar söderut i oktober

En resa för kvinnoarbetet blev det i höst. Tror knappast att det blir mera, eftersom det är mycket som ska göras på Entoto inför avslutet i december. Innan jag åkte iväg gav jag våra medarbetare här på gästhuset deras Notice of Termination, som de enligt etiopisk lag ska få 3 månader innan de avslutar sitt arbete. Självklart är det en omställning, som är svår för många av dem, men de har vetat om det under en längre tid, och vi hoppas att de ska hitta en väg framåt.

Jag är nu inne på min tredje samordnare för kvinnoarbetet inom Mekane Yesuskyrkan, och det känns bra. Det finns många duktiga kvinnor inom denna kyrka, inte minst många som verkligen älskar att undervisa. Min första kollega Aberash gjorde det, min andra Chaltu om möjligt ännu mer och även Tadelech Loha, som nu har börjat sin tjänst efter att ha arbetat med nutritionsfrågor inom utvecklingsarbetet inom kyrkan. Under vår tripp fick vi även hjälp av Tseganesh Ayele, som numera arbetar för den evangeliska gemenskapen här i Etiopien, en gudabenådad föreläsare även hon!

Vid den här resan följde även vår sekreterare med, Wro Bone, som sköter kontorsgöromålen. Vi kom iväg lite senare än planerat, eftersom det var begravning av en ung student, vars far mina kollegor var nära bekant med. Första anhalten var Awasa, 27 mil söderut, där vi installerade oss i ett hus på den norska Ferieplassen. Awasa är nog den stad där man kan få den bästa fisken i landet, så vi åt fisk på någon restaurang varje kväll vi var där! Tre platser fick besök och vi hade vår kurs om att göra ledarskapet mer jämlikt inom kyrkan för ledare från församlingar och distrikt. Kanske 25 % av deltagarna var kvinnor, och det blev bra diskussioner om möjligheten för kvinnor att vara präster. Hitintills är ingen av Mekane Yesuskyrkans 16 präster från södra Etiopien, alla är från väster. En orsak till detta är nog vilka missioner som har haft störst inflytande på kyrkan.

Efter dessa tre dagar var det söndag och eftersom mina kollegor hade släkt och vänner att besöka i Awasa fick jag en helt underbar VILODAG på ferieplassen, med pianoklink, bad i poolen och läsning av "Förlorad förundran", en nutidsanalys av kristenheten och livet i väst. På kvällen sammanstrålade vi hos Tadelechs syster där också hennes mor var och fick en härlig kvällsmat med injira och wat.

Sedan var det dax att åka lite längre söderut, mot den senast tillkomna synoden inom Mekane Yesuskyrkan, Amaro-synoden. Folket där kallas qoree, en stam som jag aldrig hört talas om. Men snart har de Nya testamentet på sitt språk! Vi träffade nämligen tyskan Lydia, som bott i hela 14 år i denna avkrok av världen, uppe bland bergen mot Lake Abaya med Arba Minch på andra sidan sjön. Hon är utsänd av Wycliffe som bibelöversättare och tar ibland långa promenader längs bergskammen.

Amarosynoden är bara 9 månader gammal och har inga gamla hjulspår att följa. Presidenten Qes Simon är själv qoree och verkar glad över att ha flyttat hem igen efter många år i Awasa som president för synoden där. Hans predikan vid forumet sista dagen var en kraftfull uppmaning till sitt folk att vara öppen för nya idéer. Mottot var från Dom. 4:8: "Jag går om du följer med. Men om du inte följer med, går jag inte." Han avslutade med att uppmana männen i församlingen att resa sig och säga de orden efter honom. Sedan fick kvinnorna resa sig och säga i kör "I sanning, jag går". Både på workshopen och på forumet var det ganska jämt 50 % vardera män och kvinnor, vid workshopen ca 24 personer och vid forumet ca 100. Och de flesta hade gått till fots långt över bergen. Som Efraim och hans mamma, han föddes för 3 månader sedan och nu hade mamman gått 9 timmar för att kunna vara med vid våra samlingar! Imponerande! Efraims forum, kommer man att minnas det som

Tillbaka i Addis är det många mail att läsa och många bokningar att föra in. Nu börjar höstruschen - när höstrusket sätter in där hemma!