

ALLVÄDER I ADDIS ABEBBA I AUGUSTI

Måndag kväll den 25 augusti 2008

Tillbaka på gästhuset på Entotobergets sluttning efter en lång och skön semester i Skellefteå. Det mesta är sig likt och hemvant. Knackningarna på dörren startar på en gång, att hälsa på gamla vänner värmer djupt i hjärtat.

Två stora och viktiga saker hände veckan jag kom, den ena på gästhuset och den andra inom Mekane Yesuskyrkan. Efter en vår då inte vårregnet kom har gästhuset inte haft vatten i kranarna, men det blev ordnat dagen innan jag anlände. Så nu har jag både varmt och kallt vatten i kranen, vilket jag inte hade månaden innan jag åkte hem. Jätteskönt! Särskilt som regntiden fortsätter kanske ytterligare en månad och det är tämligen kallt i huset om nätterna. Dagarna när solen tittar fram mellan skurarna är det däremot riktigt varmt, så det är lite svårt att veta vilka kläder man ska ha på sig. Allväderskläder skulle man behöva men det vet jag inte riktigt vad det är - allvädersstövlar har vi i Sverige, men stövlar är inget vanligt klädesplagg här. När det regnar är man helst under tak!

Det andra riktigt stora som hände var att den konflikt som funnits mellan två fraktioner Mekane Yesuskyrka, nu ser ut att vara på god väg mot en lösning. Ledarna har träffats och bitt varandra om förlåtelse och vi hoppas och ber att detta leder till en framkomlig väg för kyrkan att arbeta för framtiden. Texterna i kyrkorna i Sverige för i går handlade om Enheten i Kristus. Dagens bön känns angelägen för oss här och också där hemma:

*Gud vår Fader, som i Kristus vill göra oss till ett,
Väck oss, så att vi inte finner oss i den splittring som kränker din kärlek
och driver bort människor från din kyrka.
Led oss allt djupare in i den enhet som du vill ge oss.
Genom Jesus Kristus, vår Herre
Amen*

I dag har jag träffat kvinnosekreterarna från Mekane Yesuskyrkans alla 22 synoder, som är här på en 10 dagars kurs som ska göra dem bättre skickade att leda kvinnornas insats i utvecklingen av land och kyrka. Det var den sista insatsen från min kollega Chaltu Tesfa, som i eftermiddags påbörjade sina mastersstudier i teologi. Hon har visat sig ha goda kvaliteter och gåvor som ledare, lärare och predikant och jag önskar henne verkligen allt gott inför de fyra åren som hon nu ska ägna åt att förkovra sig i missiologi till att börja med. Idag verkar det också ha blivit klart vem som ska efterträda henne som samordnare för kvinnoarbetet på nationell nivå och jag hoppas verkligen att det blir den bästa för tjänsten. ”Den Gud kallar, utrustar han också”, säger man här. Vi hoppas också att kyrkan snart kan anställa ytterligare en kvinna, nu på sektionen för kvinnor i evangelisation och helst också på sektionen för kvinnor i utvecklingsarbete.

För övrigt så droppar det in alla möjliga människor på vårt gästhus. Vi har nu i kväll två bilar som kampar här och är på väg till Sydafrika. En börsmäklare från Stockholm och en

fångvårdare från Karlskoga, samt ett brasilianskt par. De träffades i afton på en bakgata i Addis! Brazilianarna ska vara på väg i 1000 dagar och Etiopien är det 30:e landet de besöker. Och i kväll kommer Magnus P Wåhlin, som är här i veckan för att lära känna Svenska kyrkans arbete här, hit och äter kvällsmat tillsammans med en tyska, som studerat i Oslo med Liselott och Dawit Olika och som nu ska praktisera på Black Lion-sjukhuset under hösten.

Därför slutar jag här min första epistel för hösten!