

## God jul X 2

Det är juldagskväll och jag har inte skrivit mitt julbrev än. När man bor i Etiopien är det lätt att känna sig ursäktad för det, den etiopiska julen kommer inte förrän om 2 veckor, den 7 januari. Men vi utlänningar firar ju nu också, så gott vi bara kan.

Julaftonsfirandet här på Entoto blev mer än vad vi trodde för ett par veckor sen. Vi beställde i alla fall 2 kg skinka hos Leonardos, för att vara beredda, vi tre svenskor som skulle vara här. Vi blev drygt 20 i mitt hus och hälften var väl barn, så vi dansade "Räven raskar över isen" och gjorde det mesta av det som hör till en julafton - utan Kalle Anka förstås. I matväg var det nästan inget som fattades, med gäster har både julost, korv, ansjovis och godis kommit och Yeshome hade gjort en stor uppsättning köttbullar som nästan gick åt. Alla åt med god aptit. Särskilt roligt var det att min kära etiopiska fosterdotter från Lund med barn och deras kompisar kom och var med. Samt en etiopisk-svensk familj från Uddevalla och deras kompisar, m.fl. gäster. Efter maten begav några av oss iväg till norska kyrkan för att fira julgudstjänst. "Jag er så glad hver julekveld" har jag lärt mig hör till julaftonen för dem som bor på andra sidan kölen. Ur "Verdens beste svenskevitser, som jag fått som julklapp från mina gamla vänner från Nakamte-tiden, Rödlands från Grímstad:

Olle og Åke satt på benken ved havnen en kveld i måneskinn og filosoferte:

- Lurer på om det er lenger til månen enn til Afrika? Undret Olle seg.
- Selvfølgelig ikke. Månen kan vi jo se herfra, Afrika kan vi ikke se.

Den 4 januari börjar för min del det etiopiska julfirandet. Då bjuds nämligen gatufolket i Addis Abeba på julfest av Win Souls for God, det gatubarnsarbete som vi stöder på alla sätt. 800 matbiljetter är utdelade och programmet börjar redan kl. 10 med predikan och bön och sedan serveras gatubarnen lunch. Till och med vår svenske ambassadör har sagt att han vill komma och vara med. Ni som brukar be, kan väl be för den dagen!

Veckan före jul var ganska upptagen för min del eftersom Mekane Yesuskyrkans kvinnor hade sitt första styrelsemöte någonsin. Nu får de besluta över sitt eget arbete och en handlingsplan för 2006 antogs. "TOGETHER WE CAN MAKE A DIFFERENCE" var temat för de tre dagarna som arbetet pågick, med paneldiskussion och utvärdering av det arbete som finns i de olika synoderna. Ett föredrag som gjorde stort intryck på mig, och på de flesta tror jag, var av en av de kvinnliga lärarna på Mekane Yesusseminariets ledarskapsutbildning, Yenenesh Galata. Hon har funderat mycket på varför den europeiska kontinenten är så rik - och varför Etiopien är så fattigt. Hon menar att protestantismen är en stor del av förklaringen till välståndet i Europa, både Luther och John Wesley. Den senares principer förändrade hela det engelska samhället, (enligt en sociolog Max Weber)

- Arbeta så hårt du kan
- Spara så mycket du kan
- Ge så mycket du kan

Jag kan väl tycka att den tredje punkten glömts bort, men Yenenesh som ser på oss utifrån ser det inte så. TRON som Luther betonade, är aktiv genom kärlek. När vi arbetar tjänar vi varandra. Yenenesh betonade att "när vi tjänar de fattiga blir vi också betjänade av dem".

När jag sen åkte hem och stannade vid rött ljus och fick höra en liten pojkes argumentation hade jag svårt att komma med goda motargument. "I am hungry, you are not hungry" - det gick inte att låta bli att ge honom en slant. Även om jag vet att det inte hjälper honom i längden, så hjälpte det honom just då. (ska försöka sammanfatta Yeneneshs föredrag på min hemsida, under fliken kvinnor: [www.aghed.se/kersti](http://www.aghed.se/kersti))

År 2005 går mot sitt slut. Jag är tacksam över att få vara här i detta land och dela människors glädje och sorg. Beundrar mina vänner i Win Souls for God som just nu genomför en 10 dagars fasta för fred i Etiopien. Önskar att jag hade samma disciplin som de har, att de inte äter kl. 6 - 18 de här dagarna. Deras böneämne är också mitt största, att Etiopien och Eritrea kunde bli goda grannar igen. De har så mycket gemensamt och skulle tillsammans kunna vara en rik region i Afrika. Länderna har många resurser, men skulle behöva använda dem för utveckling - inte för krig! Den politiska situationen i Etiopien är fortfarande instabil med oppositionspolitiker fångslade. Det är också ett stort böneämne inför det nya året.

utanför mitt sovrumsfönster fanns för några veckor den största ros jag sett. Den får visa på hoppet: där det kanske ser som hopplösast ut kan alltid något nytt spira fram.



Se natt skall inte förbliva, ej ångest trälbinda oss  
Det folk som vandrar i mörkeret skall se ett lysande bloss.  
Och här i dödsskuggans dalar skall tändas gryningens ljus,  
när Livets Herre tar boning bland jordens fattiga hus.

Och korset skall en gång blomma som trädet i Paradis,  
När alla färdemän hunnit sitt hem ur öken och is.  
Då lamm och vargar bor samman.  
Ett barn från Betlehems stall  
Skall pantrar, kalvar och lejon i sämja föra i vall

(v. 1 och 5 av Per Juliussons psalm 727 i 1986 års psalmbok)

GOTT NYTT 2006 OCH EN GOD ETIOPISK JUL!

Kersti