

NYÅRSBREV FRÅN ETIOPIEN 1998

(alltså 11 september 2005)

Jämfört med övriga världen är det mesta annorlunda i Etiopien, sätt att äta, klä sig och hur man ser på tiden! Den träff som vi skulle ha med vakterna i veckan skulle vara klockan 11. På förmiddagen? Utländsk tid? Etiopisk tid? Vi tyckte att vi hade frågat och fått svar och Liselott försökte ta sig hem till kl 11 före lunch. Men inga vakter på plats, utan för dem var ju kl. 11 på eftermiddagen, dvs kl. 17 eller 5 för oss! Man lär sig väl så småningom!

Dessutom har vi alltså firat nyåret 1998, vilket inföll den 11 september. Veckan innan nyår i detta land är en kort vecka, "den trettonde månaden" Pagomen, en tid för eftertanke och uppgörelse. I kyrkorna har det varit mötesserier med möten varje kväll. Nyårsnatten är väl inte så speciell, men jag hörde en del fyrverkerier - kanske mest från hotell Sheraton, där man ju gör pengar av det mesta. Hur de kommer att fira det etiopiska nyåret om två år kan man ju bara fantisera om.

Inför nyårsdagen så var staden full av får på marknadsplatserna, mycket mat lagades och fina kläder inköptes. "Kom ihåg att Meskerem, årets första månad, har ytterligare 29 dagar", var en uppmaning från "socialstyrelsen" ett år som jag var här. En nödvändig påminnelse tydligen. Hur ser man då på det nya året som påbörjats? Förhoppningen hos de flesta är nog att landet ska ha fred och att gemene man ska kunna leva så lugnt och fridfullt som möjligt. Det nya parlamentet som ska samlas den här månaden ser ju helt annorlunda ut än det tidigare, men farhågorna är stora att oppositionen, som fick så stort stöd i valet den 15 maj, ska bli nedtystat. Ni som ber, bed gärna att det frö av demokrati som såddes inför valet ska kunna växa till sig i det här landet. "Rom byggdes inte på en dag, inte demokratin i Etiopien heller", stod det i en av de fria tidningarna häromveckan.

Regntiden har nu snart passerat och den har gått över förväntan snabbt! På gästhuset har vi haft gäster i stort sett hela tiden sedan jag kom i april, men förstås få svenskar - vem vill byta bort den svenska sommarvärmen mot den etiopiska vinterkylan? Det har varit en hel del hemvändande etiopier som vill besöka sin släkt, men inte bo hos dem. Också en del av våra stamgäster från synoderna ute i landet som har kommit hit med sin familj för semester eller för att fira något. Nu har mina missionärskamrater återkommit från semester i Sverige och livet ska väl komma in i normala gängor. Jag bor nu i en större lägenhet än tidigare och trivs bra med mina arbetsuppgifter och med människorna här.

I slutet av augusti fick jag några oplanerade semesterdagar då jag åkte norrut till Dessie. Malin och Larsolof Aghed som arbetade där för fyra år sedan kom hit och ville besöka de barn de arbetade med då, så jag hakade helt enkelt på. Målet för mig på den resan var att besöka de ortodoxa nunnorna i Haik, som fått stöd av Svenska kyrkan under ett antal år. De var mycket glada att visa på de hus som byggts av svenska pengar. Jag ville bo hos dem ett par dagar och det fick jag så gärna.

Klostret är fantastiskt vackert beläget vid sjön Haik och har ett kapell vid stranden. Där



var det bön kl 6 på morgonen, 12 på dagen och kl 6 på kvällen. Även om jag inte förstod språket så kunde jag uppskatta sången och ibern att be. Att både kunna ro ut på sjön tillsammans med en av munkarna från det närbelägna munkklostret och att simma med en av nunnorna var härligt! Jag tror att vi har mycket gemensamt även om våra former kan skifta. De undrade om vi i Sverige aldrig fastar ... Här fastar de varje onsdag och fredag, och äter aldrig något förrän kl 15 på eftermiddagarna. Disciplin för kroppen är väl inte så fel!?



Att det mesta ska komma igång igen nu visar min kalender för måndag. Kl. 07.00 har ambassaden radiotest, och sedan är det sammanträden hela eftermiddagen i jobbet som mission representative, först med Mekane Yesuskyrkans olika partners representanter, sedan på ambassaden där vi ska få träffa den nya ambassadören till Etiopien och till sist sammanträde med styrelsen för svenska skolan.

För ett par veckor så fick jag hux flux en hemsida! Låter enkelt - och för mig var det enkelt, eftersom Malin och Larsolof Aghed ville hjälpa mig med det. De hann knappt hem så fick jag ett förslag på hur den kunde se ut. Ska försöka hålla den aktuell, både med bilder och händelser - i nutid och dåtid! Adressen är www.aghed.se/kersti. Tacksam för kommentarer.

Kersti Karlsson