

## Nytt millennium - igen!

Att få fira millennium igen, bara 7 år och 8 månader sen sist, är kanske inte så många förunnat. Men för oss flyttat till detta märkliga land och alltså blivit 7 år och 8 månader yngre ... är det alltså ett faktum. Nu skriver vi här den 3 Meskerem år 2000, klockan är 10 över 10, fastän min klocka visar 16.10 och fredagen den 14 september närmar sig sitt slut.

Etiopierna hävdar att det är de som håller på den ursprungliga julianska kalendern, och att det var övriga världen som ändrade sig år 1582 under kejsar Gregorius XIII.



Både förväntningar och farhågor var nog stora inför tisdagskvällen. På måndag kväll hade landets premiärminister annonserat att alla i offentliga jobb skulle ha två extra lediga dagar efter nyårsdagen, så både gårdagen och idag fredag har de flesta affärerna varit stängda och folk har fortsatt med att hälsa på varandra och önska "enqutatash", ibland med en nyårsgåva.

Farhågorna kom på skam och firandet har gått lugnt och städat till. Jag åkte ut på stan efter en god middag med våra två nya SALT-stipendiater, Helena och Martin. De åkte till en kyrka där det var 10000 stolar utställda ute i det fria och där de hade bön och lovsång ända fram till tolv-slaget. Jag hade lust att se på fyrverkerier och folk och fick journalist-gästen Maria med mig från Entoto. Vi åkte först till Jan Meda, där ett av millenniefirandena skulle äga rum, detta gratis. På övriga ställen, t.ex. i den millennium-hall som uppförts speciellt för detta tillfälle vid Bole flygplats, kostade inträdet 1300 birr (nästan 1000 svenska kronor). Även de stora hotellen



Sadok, Adonja och Lea  
finklädna till millenniet

hade egna firanden som kostade stora pengar. Över huvud taget kan man väl säga att åtminstone veckorna innan så kändes det som om det mest skulle bli ett firande för de tillresta gästerna. Priserna på matvaror har skjutit i höjden under de senaste månaderna och om en etiopier inte får peppar till maten så blir det inget firande! Då blir det ett "alicha-millennium", som man sa. Har lust att återge en serieteckning från en av de engelskspråkiga tidningarna förra helgen, Fortune. Det är landets premiärminister som sitter i soffan med sin fru. Han har nyss pratat i telefon med dottern som bor i USA. Hon vill skicka en millenniepresent till sin mamma.

- Vad önskar du dig? Parfym? Eller nya stövlar?

- No, Wolde, my dear. Be att hon skickar tillbaka pepparn som jag har skickat till henne!

Ovan nämnda huvudfigur uttalade sig i tidningen Fortune, där han beskriver landets situation sålunda i en artikel med överskriften "Etiopien på tröskeln till en renässans".

Alltsedan civilisationens gryning i Etiopien, har vårt varumärke varit gästfrihet, tolerans och hygglighet. Etiopien är ett mångfaldens land. Det är en mosaik av många språk, kulturer, stilar och levnadssätt. Fastän denna generations män och kvinnor fann ett



land på knä berövat på livets mest grundläggande behov, är de fast beslutna att förpassa fattigdomen till historien genom hårt arbete och hängivenhet. Vi har nu nått ett stadium där vi kan se ljus i änden av tunneln. För dem som är i solidaritet med oss finns det nu en silvrand att se och glädjas över. Nu är tiden för Etiopiens återfödelse och renässans, en tid när vi, dess folk, lovar oss själva att vi aldrig mer ska sträcka ut våra händer för att tigga om vad vi behöver, aldrig mer! Denna generation står på tröskeln till att stora ting ska ske.

Stora ord från landets premiärminister. Förutom de ovan nämnda extra semesterdagarna fick mobiltelefonägarna en extra gåva på nyårsnatten, då alla fick en millennium-hälsning via SMS. Förhoppningen hos alla är ju att det nu är i funktion, efter att inte ha varit det alltsedan valet 2005. Glädjen över att allt har varit lugnt under veckan är stor hos alla.

Självklart skulle man vilja att de sex fredsduvorna som nu pryder Meskel square kunde ha större inflytande på relationen med grannländerna. Att sex norska diplomater lämnar landet i morgon därför att de velat bereda plats för fredssamtal med Eritrea är ju inget gott vittnesbörd om fredsviljan. Följden att biståndet från Norge minskar med ca 30 millioner norska kronor spelar tydligen ringa roll i storpolitiken.

En förhoppning inför "det nya året" är att fler kvinnor i Etiopien ska få räta på ryggen enligt det "Uttalande från södra synodens kvinnoforum i maj 2007". Det finns under fliken mitt jobb.

Önskar alla läsare på hemsidan ett gott nytt millennium - eller god höst, om det känns bättre!